

Bekijk het samen.....



Vorming en Toerusting (*Gereformeerde Kerk Rhoon, Hervormde Gemeente Rhoon en Protestantse Gemeente Poortugaal*)



Beste geïnteresseerden,

Voor u ligt een V&T- boekje met activiteiten voor het hele seizoen gerelateerd aan **Bonhoeffer75**. April 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer is terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven met gedichten en gebeden aan en voor zijn familie en naasten, maar ook voor zijn medegevangenen. Wie kent niet deze tekst van Bonhoeffer...

‘In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag....’

Rond het thema gevangenschap, verzet, oorlog zijn tal van evenementen gepland, zoals een lezing over de oorlog door Bert Euser, een lezing over het leven en werk van Bonhoeffer door ds. Hans Buurmeester, schilderen aan de hand van gedichten van Bonhoeffer, avonden met gastsprekers (een officier van justitie voor terrorismebestrijding, een bankdirecteur, een rechter) over morele dilemma's in hun eigen werk.

Alle activiteiten worden te zijner tijd vermeld in de kerkbladen en lokale media. Een inspirerend seizoen toegewenst!

Anja Bruijkers - Koel en Wil Houweling - Bos,
(namens de cie. Vorming & Toerusting)

Film avonden:

***Woensdag 13 november 2019: Capharnaüm**

In de rechtbank staat Zain, een 12-jarige jongen, voor de rechter. 'Waarom klaag je je ouders aan?' vraagt de rechter. 'Omdat ze me op de wereld hebben gezet', antwoordt Zain. Deze nieuwe film van regisseur Nadine Labaki (CAMEL) is een indringend portret over ouderschap en overleven in de armste wijken van Libanon, verteld door de ogen van een kind.

***Woensdag 25 maart 2020: Yentl**

Yentl Mendel (Barbra Streisand) is een joods meisje dat is opgegroeid in Pechev (Polen) rond 1900. Haar vader, Rebbe Mendel (Nehemiah Persoff), onderwijst haar in het geheim in de Talmoed, hoewel de bestudering daarvan voor vrouwen niet is toegestaan. Nadat haar vader is overleden, besluit Yentl zich als man te verkleeden, de naam van haar overleden broer Anshel aan te nemen en te gaan studeren aan een Joodse religieuze Talmoedschool.

Na de film is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje. De toegang is gratis; we zouden wel graag een vrijwillige bijdrage ontvangen om de kosten te bestrijden.

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur

Plaats: Maranathakerk, Kleidijk 2, Rhoon

Inlichtingen bij Hils Smouter, tel. 06-29371850

Schilderen rondom het thema 'het licht overwint'

Op dinsdag 19-11-2019 is er schilderen o.l.v. kunstenaar Blandine van Noordt rondom het thema 'het licht overwint'. Ook al is het nog zo donker in onze levens we mogen er op vertrouwen dat God ons een lichtpunt zal geven zodat we de kracht krijgen om weer uitzicht te vinden.

Voor iedereen toegankelijk ; ook als je nog nooit geschilderd hebt.

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de materialen.

Datum: dinsdag 19 november 2019

Tijd: 19.30 uur

Plaats: De Haven, Emmastraat 9, Poortugaal

Inlichtingen en opgave bij Annemiek Mons, annemiek.mons@versatel.nl of tel 06-46307547

Morele dilemma's

Dagelijks komen we in aanraking met kleine en grote beslissingen en keuzes. Voortdurend worden we geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken waar we ons toe moeten verhouden. We maken keuzes en nemen een positie in op basis van talloze overwegingen, (geloofs)waarden en normen, en kennis over het onderwerp.

Keuzes maken, een standpunt innemen, is echter lang niet altijd makkelijk.

En wat doen we, als we voor een keuze die in principe goed lijkt iets moeten opgeven of inleveren? Verschillende waarden kunnen met elkaar botsen, waardoor we voor morele dilemma's worden gesteld..

In de loop van het seizoen zullen er daarom o.l.v. ds. Marianna van de Graaf bijeenkomsten zijn over morele dilemma's met betrekking tot actuele thema's. Vanuit interessante beroepsgroepen, waarin vraagstukken aan de orde komen waarmee we in de samenleving allemaal te maken hebben, zal iemand met een bijzondere verantwoordelijkheid in zijn of haar werk ons aan het denken zetten over onze eigen waarden, aan de hand van een persoonlijk verhaal. Zij vertellen over de morele dilemma's, die hun werk met zich meebrengt en waarvoor zij daarin zelf worden gesteld.

Datum: 3 december. Dan zal dhr. Geert van de Guchte, regiodirecteur Zuidwest NL van ING Grootzakelijk, de inleider zijn.

Aanmelding vooraf is fijn!

Plaats: De Haven, Emmastraat 9, Poortugaal.

Tijd: inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur.

De data van de volgende bijeenkomsten (aanvang steeds 20.00 uur), de plaatsen van samenkomst en het evt. minimum aantal deelnemers, worden in de loop van het jaar nader bekend gemaakt.

Nadere inlichtingen en opgave bij ds. Marianna van de Graaf, tel. 5011015 of predikant@pgpoortugaal.nl

Vesper rond de gedichten en liederen van Dietrich Bonhoeffer

In deze vesper met als thema 'Hoop en verwachting' willen we stilstaan bij de gedichten en liederen die Bonhoeffer schreef in de laatste jaren van zijn leven. We willen luisteren en nadenken over wat zijn woorden ons kunnen geven voor ons leven.

Hoop. Een woord dat een wens, een verwachting weergeeft. Hoop is meer dan optimisme, hoewel alle feiten in een bepaalde richting wijzen, kun je toch blijven hopen dat iets anders uitpakt. Hoop is soms ook tegen beter in, of juist omdat je beter weet. Dan is het hoop die je gaande houdt, die het sprankje licht in de duisternis geeft.

Datum: woensdag 11 december 2019

Tijd: inloop vanaf 20.00 uur; aanvang 20.15 uur

Plaats: stiltehoek Dorpskerk, Groene Kruisweg, hoek Kerkstraat, Poortugaal
Inlichtingen bij Gerdie Korbee, tel. 06-14843313.

Kerstengel project in de adventsweken

In de adventsweken nodigen wij U uit om een kerstengel te zijn!

Elke week bezorgt u een kleine attentie bij een bewoner van Antes/Delta en/of de TBS kliniek. Bijvoorbeeld een kaartje, een gedicht, zelfgebakken koekjes, zelf gemaakte kerstdecoratie of iets anders door uw attentie op de adventszondagen in te leveren in een mand in de kerk, te beginnen op 1 december. **Echter geen alcohol producten!** Wij zorgen dat het dan op de bestemming komt in Antes/Delta en/of de TBS kliniek.

Op een dergelijke manier kunnen we geïnspireerd door de gedichten van ds. Bonhoeffer iets betekenen voor mensen die gevangen zitten.

Opgave bij Anja Bruijkers. tel. 06-27350522 of anjakoel@live.nl

Meditatief Bewegen

Een bijzondere dans activiteit plaats onder leiding van Adriana Rijkens. Zij geeft al jaren les rondom Sacred Dance, dans bewegingen in een cirkel, die helpen de mens tot inkeer te komen. Jaren terug werd dit ook al gedaan in speciale oecumenische vieringen 'In de Wolken' in de Laurenskerk te Rotterdam. Er wordt gedanst op klassieke muziek, Taizé, volksdansmuziek of modern, maar geen pop of beat. Het gaat om rustige muziek om juist in deze 40 dagen tijd via de muziek en eenvoudige bewegingen tot verstillung te komen.

Datum: donderdag 2 april 2020

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Plaats: De Haven, Emmastraat 9, Poortugaal.

Inlichtingen en opgave bij Anja Bruijkers, tel. 06-27350522 of anjakoel@live.nl

Lezing Joden in Rhoon en Poortugaal?

Hoe in Poortugaal en Rhoon de verhoudingen waren in de Tweede Wereldoorlog hebben we gedeeltelijk kunnen vernemen in het boek De vergelding van Jan Brokken, waar Bert Euser veel onderzoekswerk voor heeft gedaan. Nog steeds komen er verhalen naar boven via ouderen en kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook verhalen over Joden, die verborgen werden in Maasoord. Veel is er niet over bekend, maar Bert Euser is wel iets op het spoor gekomen. Hij zal ons in zijn lezing over bijzondere verhalen in de Tweede Wereldoorlog meenemen.

Datum: donderdag 30 april 2020

Tijd: inloop vanaf 19.30 uur; aanvang 20.00 uur

Plaats: 't Centrum, Bernhardstraat 3, Rhoon.

Inlichtingen en opgave bij Anja Bruijkers, tel. 06-27350522 of anjakoel@live.nl

Trio Wilde Katshe

Trio Wilde Eend - ook bekend onder de Jiddische naam Wilde Katshe - brengt een frisse mix van muziek en verhalen uit Oost Europa en verder. Het trio speelt niet alleen joodse klezmer, Balkan- en zigeuner muziek, maar ook melodieën uit o.a. Rusland en Armenië. Eigen composities en spannende improvisaties geven hun muziek nog meer kleur.

Trio Wilde Eend werd in 1998 opgericht door Gottfrid van Eck om zijn liefde voor joodse verhalen en muziek uit Oost Europa te combineren. Gottfrid vertelt, speelt (bas)klarinet en krijgt muzikaal tegenspel van Jiska ter Bals (of Tessa Zoutendijk) op viool en Michiel Ockeloën op accordeon. Tezamen bieden ze muzikaal kunst- en vliegwerk. Hun muziek raakt een snaar; ze is plezier om bij te huilen en verdriet om op te dansen!

Datum: zaterdagavond 9 mei 2020

Tijd: **precieze aanvangstijd is nog niet bekend; deze volgt nog. Wil: 20.00 uur?** Plaats: Dorpskerk, direct aan Groene Kruisweg op hoek met de Kerkstraat, Poortugaal.