

Bemoedigingsbrief 1 – Hervormde gemeente Rhoon

Maart 2020

“Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.” (NBV - Jesaja 41:10)



Beste gemeenteleden,

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het Coronavirus. Het dagelijks leven wereldwijd is op z'n kop gezet door een virus dat ongeremd z'n gang lijkt te kunnen gaan. We worden als mensheid geconfronteerd met een fenomeen waar we als mensen weinig grip op hebben, en ons leven is stilgezet op een manier die we niet voor mogelijk hadden gehouden.

Zo is zelfs onze kerk gesloten, kunnen we niet meer bij elkaar komen om elkaar te bemoedigen en te bidden en is het te risicovol om pastorale bezoeken af te leggen. Daardoor bestaat het gevaar dat we elkaar uit het oog verliezen en dat juist de ouderen onder ons er alleen voor komen te staan.

Als christenen zijn we niet immuun voor het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich mee brengt. Maar we hoeven ons daar niet door te laten leiden. We willen u en jou dan ook bemoedigen met deze brief en u en jou laten weten dat we een grote en goede God hebben die ook deze situatie en ons leven in Zijn hand heeft. Een God die zelf ook van lijden en eenzaamheid weet, omdat Hij daar in de persoon van Zijn Zoon zelf doorheen is gegaan. Juist in deze lijdenstijd denken we daaraan.

De tekst uit Jesaja 41 hierboven was een belofte aan het volk Israël, maar we mogen weten dat Gods beloften onveranderd zijn en dat Hij die na zal komen. We hopen van harte dat u zich door Hem zult laten sterken en helpen en dat de angst u niet in zijn greep zal krijgen. Pak bovenstaande tekst erbij en vraag God dat Zijn belofte u zal bemoedigen en helpen om door periodes van angst en onzekerheid te komen. We weten niet exact waarom ons dit virus overkomt en wat Gods

rol daarin is. Te midden van het lijden van hen die het virus hebben en hen die zwaar getroffen worden door de maatregelen, weten we wel dat Hij ook dit kan gebruiken ten goede.

Daarnaast heeft God ons aan elkaar gegeven als gemeente! Juist in deze periode is het ook goed om te weten dat we broeders en zusters hebben die naar elkaar omzien.

Door middel van deze Bemoedigingsbrief willen we laten weten dat we niet alleen voor elkaar zullen bidden, maar dat we ook praktisch om zullen zien naar diegenen die onze hulp en aandacht nodig hebben. Verderop in de brief kunt u daar meer over lezen.

Brief ds Van Alphen: Kerk-zijn in tijden van corona

Rhoon, 16 maart 2020

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

Het openbare leven ligt stil in Nederland. Mensen werken thuis, de scholen zijn gesloten. Alle nodige maatregelen worden getroffen om het coronavirus in te dammen. Het is voor iedereen verwarrend: dit hebben we zo niet eerder meegemaakt.

Het is ook een vreemde gewaarwording om op zondagmorgen níet in de kerk samen te komen. De laatste keer dat de kerkdeuren op zondagmorgen gesloten bleven, was ten tijde van de Watersnoodramp. Het voelt tegenstrijdig om in tijden van crisis niet naar de kerk te gaan: dan heb je elkaar toch juist nodig! Bij elke andere crisis zou dat inderdaad gelden. Nu is het andersom. We helpen elkaar nu door de kerk dicht te houden en fysiek afstand te bewaren.

De techniek blijkt in deze situatie een zegen. Al jaren zijn de kerkdiensten online te volgen. Dat is nu dé manier om met elkaar verbonden te blijven. Op 15 maart is de morgendienst (net als in veel andere kerken) alleen via internet uitgezonden, en de komende weken blijven we dat doen. Zo kunnen we toch samen bidden, luisteren we naar het Woord van God en houden we de lofzang gaande.

Velen van u zullen de dienst hebben meegeluisterd. Heel bijzonder, vond ik het zelf. Met (kleinere) kinderen in huis moet je misschien creatief zijn. Met mijn kids hebben we liedjes gezongen, gelezen uit de Samenleesbijbel en nagedacht over een paar vragen. Mijn ervaring is dat dit heel goed werkt. Het is een mooie manier om in gesprek te komen

over het geloof. Op internet zijn er genoeg werkvormen te vinden. Op wat voor manier dan ook, ik moedig u van harte aan om op zondagmorgen iets van een kerkdienst te blijven vieren! Natuurlijk missen we het samenkomen met onze broeders en zusters – maar juist in dat gemis weten we ons nu verbonden.

Nederlanders, let een beetje op elkaar, zei minister Bruins. Dat blijven we in de kerk natuurlijk ook doen! Het is nu wel verstandig om terughoudend te zijn met het pastorale bezoekwerk. Telefonisch of met een kaartje kunnen we ook met elkaar meeleven. Zeker de ouderen en hen die ziek zijn mogen we niet vergeten. Zelf was ik bezig met een kennismakingsronde door de gemeente. Voor dit moment ben ik daar mee gestopt. Wel ben ik telefonisch bereikbaar. Ook ben ik beschikbaar voor crisispastoraat. Aarzelt u in geval van ernstige ziekte of rondom overlijden dus niet om contact op te nemen.

In deze Veertigdagentijd/Lijdenstijd zijn we als kerk op weg naar Pasen. We weten niet hoe de komende tijd eruit zal zien. We worden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Voor christenen is dat geen vreemd thema. We mogen eerlijk onder ogen zien dat we stof zijn, maar we mogen óók weten van Gods ontferming over ons mensen (lees Psalm 103). En we houden ons vast aan onze Heer Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en gezegd heeft: *Ik ben met jullie, alle dagen* (Matteüs 28:20).

Met hartelijke groet,

Ds Coen van Alphen

P.S. Hoe geven jullie vorm aan de zondagmorgendienst thuis? Ik vind het leuk om iets terug te horen. Ook andere reacties op deze brief van harte welkom via email.

Youth Special (door Lisanne van der Vorm)

Lieve tieners en jongeren,

Eerst was het zo ver weg. Dat virus, ergens in China.. Nu, een paar maanden later, heeft het coronavirus ons land bereikt en heeft het impact op onze manier van leven. We mogen geen handen meer schudden, scholen, verzorgingstehuizen en kerken zijn gesloten, we moeten zo veel mogelijk bij elkaar uit de buurt blijven en ga zo maar door. We kunnen er niet omheen dat het leven anders is vergeleken met een paar weken terug. Alles om het coronavirus onder controle te krijgen.

Mensen reageren verschillend op het nieuws. Sommige mensen schrikken en rennen naar de winkels om de schappen leeg te trekken, anderen sluiten zich op in huis, weer anderen trekken zich weinig van de maatregelen aan en gaan zo veel mogelijk door met hun 'gewone' leven. Hoe reageerde jij op het nieuws en alle maatregelen? Misschien had jij wel het idee dat je altijd alle kanten op vloog en vind je het fijn dat alles nu even echt stil staat. Contact met vrienden houd je wel via social media. Even helemaal nergens heen hoeven, eindelijk tijd om die Netflix serie te kijken of om dat boek te lezen. Je vindt het prima! Misschien vind je het juist verschrikkelijk, dat thuis zitten. Je weet niet goed wat je met jezelf aan moet, je verveelt je en je voelt je afgesloten van je vrienden en de rest van de wereld om je heen. Misschien ben je bang omdat je niet weet hoe het allemaal verder zal verlopen..

Het is een feit dat het coronavirus risicovol is voor oudere mensen en mensen met een zwakkere gezondheid. Misschien zit jij nu thuis op de bank en zou je graag iets voor deze mensen willen doen. Het is mooi dat we er in deze tijd voor elkaar kunnen zijn. Overall ontstaan initiatieven om bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen voor ouderen, op te passen op kinderen van ouders die in de zorg werken of bemoedigende brieven rond te brengen in de buurt.



Wie weet wil je zelf ook wel iets doen voor mensen om je heen, maar heb je geen idee wat je kunt doen en weet je niet of je het wel kan. Het is goed om te weten dat God er altijd voor ons is en ons kracht geeft als wij bang zijn of denken dat we niet meer kunnen. Jesaja 40:31 geeft daar een goed voorbeeld van. Daar staat namelijk:

'Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.'

God geeft ons meer kracht dan wij ons kunnen voorstellen! Samen met Hem raak je nooit uitgeput. Tijdens deze coronacrisis is het mooi om vast te houden aan dit beeld. Ook al is er zo veel onduidelijkheid, weten we niet hoe lang deze strijd gaat duren, ben je bang en voel je je soms misschien machteloos, als je erom vraagt in je gebed zal God je altijd nieuwe kracht geven! En als je wat kracht over hebt, is het misschien wel een goed idee om die een beetje uit te delen..

Wil jij helpen? Laat het weten door een berichtje naar één van de personen aan het eind van de brief. Zij zullen dan laten weten wat jij kunt betekenen voor iemand uit de gemeente!

Wat kunnen we voor elkaar betekenen in deze crisis periode?

1. Gebed

In ons gebed kunnen we onze vragen en noden bij God neerleggen. Tegelijk mogen we Hem danken voor wie Hij is en voor alles wat Hij ons geeft. In de "kerkapp" van onze gemeente stuurde iemand de volgende tekst:

"Handen geven mag niet meer, handen vouwen des te meer".

Hierbij willen we een aantal dank- en gebedspunten noemen, die u ook in uw persoonlijke gebed of in uw gebed als man en vrouw, als vrienden of als gezin mee kunt nemen.

Dankpunten: Gods beloften, dat Hij van ons lijden weet, de gemeente met broeders en zusters, de moderne communicatie middelen, de mogelijkheden die deze situatie biedt om elkaar te helpen, de medische wetenschap en de inzet van artsen en verplegend personeel.

Gebed voor **onszelf en onze naasten:**

- Om geloof en vertrouwen in Gods beloften
- Dat deze periode ons rust en tijd zal geven om God (beter) te leren kennen
- Om in deze lijdensstijd te beseffen wat Jezus heeft moeten lijden en hoe groot Zijn liefde daarin voor ons is
- Om liefde in gezinnen waar veel ruzie heerst

Gebed voor **onze broeders en zusters en onze gemeente:**

- Om genezing en verlichting van pijn voor hen die ziek zijn en pijn lijden
- Om vrede en rust van God voor hen die angstig zijn en Gods nabijheid voor hen die eenzaam zijn
- Om bescherming tegen besmetting
- Om een goede invulling van de "thuisperiode" voor onze kinderen en jongeren
- Om eenheid en verbondenheid in de gemeente ondanks de "social distance"

Gebed voor **Albrandswaard en voor ons land:**

- Om wijsheid voor onze bestuurders en onze regering
- Om wijsheid, mentale en fysieke kracht voor alle artsen en medisch personeel
- Om voldoende opvang in ziekenhuizen en voldoende middelen en apparatuur
- Om effectieve werking van de huidige maatregelen en een vermindering van het aantal besmettingen
- Om verlangen en terugkeer naar God

2. Omzien naar elkaar (Ik/wij zoek(en) hulp)

Het is in veel gevallen te risicovol om daadwerkelijk een (pastoraal) bezoek af te leggen bij gemeenteleden. Er zullen daarom, zolang de maatregelen in verband met het coronavirus van kracht zijn, geen pastorale bezoeken worden afgelegd. Dit geldt voor de bezoeken van de predikant, ouderlingen en de bezoekbroeders en zusters. In geval van dringende pastorale hulp is ds. Van Alphen beschikbaar. U kunt hem in voorkomende gevallen telefonisch benaderen (010-2009520).

In plaats van de "normale" pastorale bezoeken willen we een alternatief aanbieden, dat toch de mogelijkheid biedt om elkaar te spreken. We bieden aan om door middel van een telefonisch (pastoraal) gesprek elkaar te ontmoeten, en zo ook met elkaar in contact te blijven tijdens

deze crisis periode. Heeft u behoefte aan zo'n gesprek, schroomt u dan niet om dit te laten weten aan de ouderlingen die onder aan deze nieuwsbrief zijn genoemd. Zij zullen dan ervoor zorgen dat u door één van hen, dan wel door de predikant of een bezoekmedewerker gebeld wordt.

Daarnaast willen we u oproepen ons (om diezelfde ouderlingen) te laten weten wanneer u praktische hulp nodig heeft. Daarbij kunt u denken aan boodschappen, klusjes, hond uitlaten, vuilnis buiten zetten, les geven aan kinderen, oppassen etc. Zit u ergens mee, heeft u hulp nodig of weet u dat iemand anders hulp nodig heeft: aarzel niet en benader één van de leden van de kerkenraad die onder aan deze brief zijn genoemd. Met elkaar proberen we dan een passende oplossing te vinden.

3. Hulp bieden

Van verschillende kanten horen we dat mensen zich aanbieden om te helpen. Zo is er in Nederland recentelijk een initiatief gestart onder de noemer "Niet Alleen" (www.nietalleen.nl). Op deze website kunnen mensen om hulp vragen en kunnen anderen hulp bieden. Een hartverwarmend initiatief! Wij hebben ons als kerkelijke gemeente ook hiervoor aangemeld en hopen op die manier ons steentje bij te kunnen dragen en hulp te bieden aan alle inwoners van Albrandswaard die daar behoefte aan hebben.

Ook het plaatselijk initiatief "Albrandswaard helpt", via St. Welzijn Albrandswaard, is een prachtig voorbeeld waar vraag en aanbod van hulp worden samengebracht.

Voor onze gemeente willen we een oproep doen om dan wel via de website van de gemeente, dan wel via de ouderlingen hieronder, te laten weten wanneer jij of u bereid bent om iets te doen voor een gemeentelid dat hulp nodig heeft, zoals hierboven aangegeven.

Ouderlingen (O) en diakenen (D) die u kunt benaderen voor een telefonisch gesprek of een andere hulpvraag:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - Piet van der Vorm (O) | 06-52826002 |
| - Jannie Slingerland (O) | 06-23181984 |
| - Lineke van der Schelde-Bos (D) | 06-23589881 |
| - Leen Noordzij (D) | 06-51993743 |
| - Arthur de Leeuw (O) | 06-52618077 |

Tenslotte

Hoe de komende periode er uit zal gaan zien is erg onzeker. Het advies is om de berichtgeving via de media goed te blijven volgen en de maatregelen die getroffen zijn, zo nauwkeurig mogelijk na te leven. Dat zal voor een ieder van ons niet makkelijk zijn, maar voor de één nog wat ingewikkelder dan voor de ander. Hopelijk gelooft en ervaart u allen dat de Here God over ons waakt, Hij is de Goede Herder op wie wij allemaal mogen vertrouwen en bij wie wij, ook in deze roerige tijd, rust mogen vinden. Bij Hem kunnen wij schuilen als we bescherming nodig hebben maar Hij geeft ons ook kracht om door te gaan en blijde hoop voor de toekomst. Wat een zegen is dat!

Door middel van deze Goed Nieuws Brief wilden wij u informeren en bemoedigen en u laten weten dat wij met elkaar verbonden zijn en er juist nu voor elkaar zijn.

In ieder geval tot en met zondag 5 april 2020 zullen er in onze kerk geen kerkdiensten worden gehouden waarbij de deuren voor een ieder openstaan. De morgendiensten worden in een klein gezelschap gehouden, maar zijn wel voor iedereen thuis mee te beleven via internet op de website hervormdegemeenterhoon.nl of rechtstreeks op kerkdienstgemist.nl. De middagdiensten tot en met 5 april 2020 zijn vervallen.

We zullen u blijven informeren en bemoedigen door middel van de Tarwekorrel, eventueel nog meer nieuwsbrieven en natuurlijk via de website van de kerk. Probeer mensen waarvan u weet dat zij geen internetverbinding hebben te informeren en ook met hen contact te houden, op welke manier dan ook.

Laten we hopen en bidden dat de deuren van de kerk weer snel wijd open mogen staan en we elkaar weer de hand mogen drukken. Tenslotte wensen wij u allen gezondheid, het allerbeste en bovenal Gods zegen toe.

Een liefdevolle en hartelijke groet, uw Kerkenraad.