

**Zomerzangdienst
12 juli 2020
vanuit
de Dorpskerk
in Rhoon**



Muzikale medewerking:

Ds. Coen van Alphen en ds. Rob Maas (voorgangers en zang)
Gerard Verwij (orgel); Joyful Inspiration met Sander van der Kaaij
(piano) en Iris Kamp-Schonewille (fluit); Annelies Barendregt-
Smouter en Margreet van Maanen-Pals (zang);
Muziekgroep Maranathakerk met Jacco van der Kemp (gitaar),
Michal Fransen (percussie), Mariëlle Fransen-van der Kemp (piano
en zang), David de Leeuw (gitaar), Marloes Dubbeldam (basgitaar)
en Miriam van der Vorm (zang).

Welkom

Van harte welkom in deze zomerzangdienst vanuit de Dorpskerk in Rhoon. Een initiatief van dominee Coen van Alphen samen met dominee Rob Maas. Om de zomer een muzikaal begin te geven en een gelegenheid om met de verscheidenheid aan liederen uitdrukking te geven aan gevoelens van hoop, geloof en liefde. Daarnaast troost en uitzicht bieden voor velen van ons die de afgelopen periode als zwaar hebben ervaren vanwege de genomen maatregelen om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Aan gemeenteleden van de Dorpskerk en de Maranathakerk is gevraagd liederen op te geven. Daar is ruim gebruik van gemaakt en uit al die liederen is een keuze gemaakt. Van Liedboek tot Opwekking, van Johannes de Heer tot Sela.

Het is ons verlangen dat u zult genieten van de muzikanten, die de afgelopen maanden hebben bijgedragen aan de online-diensten in de Dorpskerk en de Maranathakerk, omdat zingen in de kerk niet mogelijk was. Het lijkt erop dat op kleine schaal dat weer mogelijk zal zijn.

Een luisterrijke zomerzangdienst gewenst.

Ds. Coen van Alphen en ds. Rob Maas

Inleidend orgelspel

Psalm 100: 1, 2, 3 en 4

Zang: 1 Allen | 2 Margreet, Miriam, Annelies | 3 Rob, Coen | 4 Allen - Begeleiding: Gerard (Koororgel)

- 1 Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

- 2 Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

- 3 Treed statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

- 4 Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

De rivier (Opwekking 642)

Zang: Miriam - Begeleiding: Muziekgroep Maranathakerk

- 1 Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

2 Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water;
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

3 Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: "ontmoet mij hier"

Refrein:

Slot:

Leid mij steeds weer naar het water;
'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

Dank sei dir, Herr (Siegfried Ochs/George Friedrich Händel)
Zang: Margreet - Begeleiding: Joyful Inspiration

Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr,
segne das glück, segne den Tag, Vater der
alles vermag.

Lasse dein antlitz über uns leuchten, in Ewigkeit,
Gib uns die liebe un Treue für alle Zeit.

Dank, sei dir Herr, Dank sei dir Herr,
Segne das glück, segne den Tag, Vater, der Alles
Vermag.

Segne das Glück, segne den Tag, Vater, der Alles vermag.
Dank sei dir Herr.

Vaste rots van mijn behoud (Evang. Liedbundel 189a)

Zang: 1 Annelies | 2 Annelies, Margreet | 4 Annelies.

Begeleiding: Gerard (koororgel)

1 Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schouw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.

4 Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d'aardse woon'
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Een weg naar U (Sela)

Zang: Annelies - Begeleiding: Joyful Inspiration

Al maken duizend vragen me bang
en stamel ik, op zoek naar woorden;
al zucht mijn hart al veel te lang,
mijn God zal mijn gebeden horen.

Al is de hemel zwijgzaam en stil,
U geeft me kracht om vol te houden.
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt,
dan nog blijf ik op U vertrouwen.

In het donkerst van de nacht
leert U mijn ziel te zingen.
U geeft wonderlijke kracht
en vrede diep van binnen.
Ook in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Al is het wonder waar ik op hoop,
waar ik om bid, nog uitgebleven,
toch vind ik troost in dit geloof:
mijn naam staat in het boek van leven.

Trouwe God die mij ziet,
sterke God die mij redt,
een gebroken hart veracht U niet.
Elke zucht is een lied,
elke traan een gebed.
U hoort mijn klacht,
U hoort mijn lied.

Juist in mijn verdriet
vindt mijn lied een weg naar U.

Welk een vriend is onze Jezus (Evang. Liedbundel 299)
Zang: Margreet, Rob - Begeleiding: Joyful Inspiration

1 Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet brengen
in 't gebed tot onze Heer.

2 Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

3 Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb're Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

**U geeft rust - It is well (Tekst en muziek: Kristine DiMarco.
Arr: Sjoek Nutma/Philip van Keveren. Vertaling: Roeland
Smith)**

Zang: Miriam, Annelies, Margreet - Begeleiding: Muziekgroep
Maranathakerk

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

You raise me up (Brendan Graham en Rolf Løvland)
Zang: Miriam - Begeleiding: Muziekgroep Maranathakerk

When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

There is no life, no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But then you come, and I am filled with wonder
Sometimes I think I glimpse eternity

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up to more than I can be

Lopen op het water (Opwekking 789)

Zang: Miriam - Begeleiding: Muziekgroep Maranathakerk

1 U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:

En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

2 De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein:

Bridge:

Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan
mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Refrein:

Zoekend naar licht, hier in het duister (Lied 1005)

Zang: 1 Coen (refr. allen) | 2 Rob (refr. allen) | 4 Dames (refr. dames) | 5 Allen (refr. allen) - Begeleiding: Gerard (koororgel)

1 Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donk're nacht.

refrein:

Christus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

God zal je hoeden (Lied 426)

Zang: 1e keer Rob | 2e keer Rob, Coen | 3e keer Allen

Begeleiding: Joyful Inspiration

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Uitleidend orgelspel: Toccata en Fuga in d, J.S. Bach

*Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.*

*Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!*

(Liedboek 657, vers 1 en 2)